

Uppskattad grillning på Sälsten

Sälsten är en av de finaste platserna för grillning och kontakt med naturen i Härnösand. Ett stenkast från havet och norra inloppet har flera flitigt utnyttjade och uppskattade grillplatser och promenadstråk iordningställt av Arbetslivsförvaltningen i kommunen.

I lördags ordnade FMK i samarbete med KA 5 Kamratföreningen, Försvarsutbildarna och Flottans män en uppskattad grillning på denna sköna plats. Ett 30-tal medlemmar deltog i den mycket uppskattade aktiviteten.

FMK:s kassör Lennart Lahti hade snickrat ihop en knepig tipspromenad med elva frågor. När resultatet rättats och räknats ihop visade det sig att endast en deltagare, Ulla Johansson, lyckats skrapa ihop full pott. Hon blev både hyllad och prisbelönt för sin prestation.

Tipspromenaden följdes upp med frågor om trafik och trafikmärken.

En nyhet testades vid denna grillning som blivit en tradition inom FMK.

I fjol förlades grillningen till Klubbsjön.

Pierre Mähler underhöll nämligen med gitarrmusik i väntan på att hamburgarna skulle få den rätta färgen och smaken. Pierres framträdande belönades med långa välförtjänta applåder.

Grillmästare var Torvald Hedman assisterad av hustrun Ingrid. Resultatet blev välsmakande hamburgare och korvar som intogs med tillbehör av de drygt 30 deltagarna.

Under träffen på Sälsten fanns det gott om tid att upptäcka de intressanta sjöbodarna som ägs av läns museet Murberget. De har flyttats till Sälsten från Murbergsviken där de först placerades. Bodarna tilläts förfalla under ett antal år.

Nu har kommunen och arbetslivsförvaltningen tagit tag i detta och renoverat sjöbodarna på ett smakfullt sätt. Området har även iordningställt och gjorts tillgängligt även för handikappade.

Fyra av sjöbodarna kommer från Marviksgrunnans fiskeläge på södra Ulvön och byggdes redan på 1600-talet av Gävlefiskare. Den femte fiskestugan, den så kallade laxstugan, är från 1800-talet och flyttades från Åbordsön.

Uno Gradin